

דן והילה ברנזה

יחד עם חמשת ילדינו, מתגוררים בקיבוץ בשכירות 3.5 שנים.

דן: באוגוסט 2018 פרשתי מצה"ל לאחר 26 שנות שירות כמפקד ולוחם. לאחר שנים רבות בהן נדדנו בין בסיסי חיל האוויר, הגיעה העת לנטוע שורשי קבע. זהו צומת משמעותי בחיינו, החלטנו לבסוף איפה אנחנו רוצים להשתקע ולאיזו קהילה היינו רוצים להשתייך – לקיבוץ רמת דוד.

הילה, בת 43, בוגרת אוניברסיטת בן-גוריון בתואר B.N, אחות במקצועה, התמחתה כאחות אונקולוגית וכמיילדת. עובדת בבית חולים העמק כאחראית המכון ההמטולוגי, ובמקביל כיהנה כמרצה במכללת עמק יזרעאל במשך שנים רבות.

דן, בן 45, בוגר אוניברסיטת בן-גוריון B.Sc בהנדסת מכונות, ואוניברסיטת חיפה M.B.A בתכנית למנהלים. שירתתי בחיל האוויר מעל 26 שנה כטייס קרב, טייס ניסוי ומנהל פרויקטים אסטרטגיים לפיתוח אמל"ח. החל מקיץ 2019 אני מתחיל לעבוד כסגן ראש מנהלת ברפא"ל.

עדי, בת 20, סיימה שירות לאומי של שנתיים בבית החולים העמק, בהכשרתה שפית קונדיטורית מקצועית (בוגרת ביה"ס ESTELA). רוני, בת 18, בוגרת תיכון ויצ"ו נהלל, רוכבת ומדריכת רכיבה על סוסים, ספורטאית מצטיינת המתחרה בארץ ולפעמים גם בחו"ל. מתגייסת בקרוב. איתי, בן 15, עלם חמודות, לומד ביפעת, נועם, בן 13, ילד קסם, לומד ביפעת, ועלמה, בת 6, בת הזקונים.

נישאנו בגיל צעיר, נדדנו בין בסיסים והתפתחנו כמשפחה. תמיד היה לנו ברור שנחיה בקהילה אמיתית, המשלבת בין חיי הפרט לבין המחויבות ההדדית. החיים בבסיסי חיל האוויר משלבים אלמנטים של חיי קהילה כאלו (פרט לסוגיה "קטנה" – יציבות...). ובטח לאחר שלוש וחצי השנים האחרונות שאנו חיים בקיבוץ, משוכנעים אנו כי זהו אופי החיים המתאים לנו.

לאורך שנים ארוכות אנו משתדלים לתת ככל שאנו יכולים לקהילה בה אנו חיים. דן: ניהלתי וריכזתי את גני הילדים ברמת-דוד ובחצור, והקמתי עמותות לניהול גני הילדים בתל-נוף ובחצרים; הייתי יו"ר ועד הורים של בית הספר מבואות בבאר-טובה, ושל בית הספר שגיא בקיבוץ שריד; מלמד ומגיש חיילים לבגרויות על בסיס זמן פנוי; חבר בהנהלת ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה; ובשנתיים האחרונות מקדיש המון למאבק נגד שדה התעופה ברמת דוד.

הילה פועלת בעזרה וסיוע לחולים רבים בתחומים רבים, מעבר למחויבות המקצועית שלה ומעבר לשעות עבודתה. הסודיות הרפואית אינה מאפשרת לפרט יותר מזה, אבל פעולותיה מוכרות להרבה אנשים.

אנחנו מרגישים שזורים בקהילה הנפלאה הזו, ורוצים לנטוע כאן את השורשים שלנו.

