

בית האריזה במושב בשנות הארבעים

המצגת הראשונה שהעליתי לפורום המושב בגלגולו הקודם הייתה על בית האריזה. בינתיים אתר המושב השתדרג אבל המצגת היא לא נשתמרה ועל כן אני מעלה אותה מחדש בתוספת כמה תמונות שלא היו אז ברשותי.

בשנות ה-30 וה-40 אחד הענפים העיקריים במשקי החברים לצד הרפת, הלול והפלחה היה ענף המטעים. כל חבר גידל על המגרש כשלושה או ארבעה דונם תפוחי עץ ונשירים אחרים. את הפרי היה צריך למיין לפני המשלוח ולכן הוקם בית אריזה במושב. בית האריזה היה צריך ארוך אשר בשנים מאוחרות יותר הפך להיות מחסן הספקה ומכון תערובות. בצמוד לבית האריזה נבנה בית קירור אשר שימש גם לקרור כדי החלב ותוצרת חקלאית אחרת כמו תפוז"א שהרבו לגדלם בשנים ההן.



בתמונה זו מ1940 אפשר לראות במגרשי החברים משני צידי הרחוב את מטעי התפוחים



בתוככי בית האריזה: בתמונה נראה צבי פליקס מי שניהל את בית האריזה מעמיס ארגזי תפוחי עץ על שולחן המיון.



בבית האריזה, מזוהים: שניה מימין י. מיצמכר, לידה כנראה קרוב משפחתה, רבקה פריד-פורמן ואביבה זקבר ז"ל שהלכה לעולמה לאחרונה בגיל 86.



שמחה הויט בן שלום עומד וגבו למצלמה. שמחה הויט ידוע יותר כנגר המושב. במקום ביתו והנגריה שלו עומד כיום ביתם של מרים ויהודה כהן.



ליד שולחן המיון. משמאל צבי פליקס. מימין נראות רבקה ולק ואחרות שאינן מזהות.



בתוך בית האריזה. יונה מיצמכר ואביבה זקבך בעת מיון התפוחים.



שמחה הויט בן שלום ואברהם פרנץ מכניסים את ארגזי הפרי הממוין לבית הקירור (כיום מתפרת הברזנטים).



שמחה ליד ארגזי הפרי הממויינים.



שמאל מולר מכניס ארגזי פרי מקופלים לבית האריזה. שימו לב למרחב הריק בין מגדל המים לבית האריזה. אפשר לראות בקצה הימני של התמונה את קצהו המחודד של אחד האהלים ששימשו את קבוצת הנוער העולה מאלג'יריה ששכנו בצד המזרחי של הגבעה. בראש המגדל אפשר להבחין בשתי דמויות.



שמאל מולר שהיה באותם ימים נער, מתקין ארגזים עבור הפרי הממויין.



חלון קבלת ארגזי פרי מהחברים. בתוך בית האריזה עומדים מימין שמואל מולר ומשמאל שמחה הויט בן שלום. מבחוץ עומד החבר שמשון אשכנזי אביהם של צבי וחנן אשכנזי.



מחוץ לבית האריזה מנקים במטליות את התפוחים. באמצע יושב שמואל אנגל שעבד אז במשק כהן. באותה שנה התגייס שמואל לבריגדה ולחם במסגרתה בצפון איטליה. נפל במלחמת השחרור בקרב על משמר הירדן.

מלפנים נראים הילדים אוריאל, יהודה ואילן כהן. עומד מימין זאב מצר. לידו יושב בן דודו מראשל"צ יצחק מיצמכר שנהרג במלחמת השחרור כאשר מטוסים מצריים הפציצו את ראשל"צ. עומד משמאל יצחק ערמוני אחיה של מלכה זק.



לפני בית האריזה, עגלות החברים המביאים את ארגזי הפרי למיון. העגלה הקרובה למצלמה היא של שלמה מיצמכר. על העגלה עומדים ילדיו אברהם וזאב. המשק ברקע הוא משק זק.



על העגלה נראה יושב שלמה מיצמכר. עומד מאחור בנו אברהם. יושב בקדמת העגלה הבן הצעיר זאב (מצר). הילד העומד בקדמת העגלה הוא אחיין של ש. מיצמכר מראשל"צ שנהרג בהפצצה מצרית על ראשל"צ במלחמת העצמאות.



הפסקת אוכל של עובדי בית האריזה. יושבים מימין לשמאל: גיס של שלמה וצבי מיצמכר, הילד זאב ולק בנו של יוסף ולק שהיה מנהל בית הספר במושב החל מ-1945, אמו רבקה ולק, עומד יצחק דרייזין, יושבת אביבה זקבר, רבקה פריד-פורמן, יונה מיצמכר, מרים שטולברג, לא מזוהה, לאה פרנץ, נחמה גרינברג, לא מזוהה. עומד מאחורי י. מיצמכר שמואל מולר, לידי יושב שמחה הויט בן שלום, לא מזוהה. יושב בקדמת התמונה יהודה כהן. מאחור צריף חדר האוכל של ילדי הנוער העולה.

כל התמונות בכתבה זו חוץ מהתמונה הראשונה צולמו בקיץ תש"ד 1944. חלק מהתמונות כאן נתקבלו מארכיון המועצה האזורית וחלקם האחר התקבלו באדיבותה של בלהה הלפרין בתו של שמואל מולר ז"ל.