

מי מכיר או מי יודע

מי מכיר או מי שמע אודות הסוחר הארגנטינאי העשיר, קָאָמָן אמין תְּאָבֶת, או מי מכיר את נהג המונית, ג'מיל מוחמד רושדי? יש להניח שלא יהיה מענה חיובי לשאלה הנ"ל. אבל לעומת זאת, לא מעט אצבעות תורמנה כאשר תעלה השאלה, "מי שמע על אלי כהן" המרגל הישראלי" או על יעקובה כהן "המרגל הנועז", בעל אלף הפרצופים, שהיה חבר קיבוץ אלונים. הכרנו אותו מקרוב. "חברמן" שופע ציזבאטים, שעבד בגינון, ואיש לא הבין איך בעל פוטנציאל כה גדול, שעשוי לתרום בתחומים משמעותיים - שותל פרחים ומעשב עשבים! פעמים רבות היה "נעלם" לפרקי זמן שונים, דבר שעורר תהיות לא מעטות. אח"כ כאשר מעט ידענו - הערצתנו אותו גדלה עד הגג...

האמת היא ששמותיהם של כמאן אמין ושל ג'מיל מוחמד, היוו כיסוי לפעילותם הבטחונית המסווגת ביותר במודיעין הישראלי. אלי כהן ויעקובה היו מרגלים גיבורים שמסרו נפשם כאשר פעלו בארצות הערביות תחת מסווה שהסתיר את מוצאם. אלי כהן הצליח להתחבר לצמרת הצבא הסורי, נתפס ונתלה בכיכר העיר דמשק, בטקס ראוויתי. יעקובה נפטר בקיבוץ, ולקח אתו "ים" של פעילותו העלומה שעשה בסוריה, ירדן, מצרים, תימן, ועירק. נאמר עליו שהיה "מאצילי הגיבורים שלנו. שרוב חייו היה בגוב אריות" - תוך סיכון עצמי, למען עמו ומולדתו.

על פרשיית-הריגול הראשונה בעולם, מסופר בפרשתנו. אך למרבה הפלא, איש אינו מסתתר, איש אינו נאלץ להחליף את שמו ואת עיסוקו. נהפוך הוא, שנים-עשר אנשים, מנכבדי האומה, יוצאים בריש גלי "לתור" את הארץ, ולתהות על קנקנה, לרגל בה, כדי לדעת מה הדרך הקלה להכנס אליה ולכבשה. במשך 40 יום הם מסתובבים חופשי בארץ, מלקטים עובדות "מצלמים" בתודעתם את כל אשר ראו. שבים ומוסרים דו"ח מפורט ונכון - ולמרבת התדהמה - נענשים קשות! למה? הבעיה הגדולה היתה שהם נדרשו "לצלם" עובדות - אבל הם גם פיתחו תמונות ובחרו להסיק מסקנות מרחיקות לכת, שזרעו אימה ופחד ועירערו את בטחון העם בהבטחה האלוקית, וגרמו לרפיון. זה היה חטאם!

כך הוא גם בעבודת האדם, ביום-יום השוטף. הבורא מצווה אותנו לקיים את המצוות ונתן לנו בידיעה מלאה שיש בכוחנו לקיימן כפשוטן. אך יש המגיעים למסקנה מוטעת שמטעה גם את הזולת, שאין זה מכוחנו לקיימן, ואף מנסים לשדל להצטרף לליגה שלהם, בנימוקים כאלה ואחרים.

אומרת התורה. בורא העולם בקי ויודע מה טוב עבורנו ומה אנו מסוגלים לעשות, גם כאשר נדמה שקשה לנו משהו - האמת הפנימית מסוגלת לשנס את הרצון, להתגבר על המניעות, לעשות - ולהצליח! כך פעלו אלי כהן ויעקובה, כך פעלו כל ישראל לאורך כל הדורות..

באותה אמונה ובאותו בטחון, נמשיך לעשות ולפעול נכון, ונזכה לבוא הגואל בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך