

מבט לשבת "תצווה" - שבת "זכור" מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש  
**זאת לא תחפוש.**

מצנפת, אבנט רקום, גם מעיל תכלת עטור רימונים ופעמוני זהב על שוליו. ציץ זהב, כותונת ומכנסיים. אפוד זהב, וחושן עם שרשרת מזהב טהור - תחפושת מקורית ויוקרתית לפורים? רחוק מזה! הגרדרובה המרשימה דלעיל, מהווה את "בגדי-העבודה" של הכהן הגדול. שמונה פירטי הלבוש הנ"ל, אינם על-פי טעמו ותקציבו האישי של הכהן המשרת בקודש, אלא זו מצוות הבורא. אפילו על סדר ואופן לבישתם הוא מתודרך מלמעלה!

הכל טוב ויפה, אבל איזה עניין יש לנו, עמך ישראל, במלתחה המיוחדת הזאת של הכהן הגדול, שתופסת מקום גדול בפרשה שלימה בתורה, ואיך כל זה מתקשר לפורים ולזמננו?

מוכר לרבים המשפט: "הלבוש עושה את האדם". מחקרים מוכיחים שהלבוש עשוי או עלול להשפיע על היחס המזלזל או המכבד כלפי האדם שבתוך הבגד, בבחינת: "אמור לי מה אתה לובש – ואומר לך מי אתה". היהדות לא נוטה להיגרר אחרי "הצעקה האחרונה של האופנה". יהודים לאורך הדורות, שמרו על צביונם ומהותם ולא התפתו ללכת שבי אחר צו האופנה. על הבגד, בתפיסה היהודית, לשמש כיסוי לגוף, להגן עליו, להיות נקי, נוח והולם. הבגד גם עפ"י הקבלה, מרמז על "הלבוש הפנימי" - על מהות נפשו של האדם.

כל פריט בשמונה הלבושים של הכהן הגדול, מכיל אור אנרגטי מיוחד המסוגל לכפר על החטאים של בני-ישראל. הכהן הגדול לא בא לעשות רושם על אף אחד, ולהפעים את הקהל בלבושיו. הוא אולי היה מעדיף ללבוש משהו קל ונוח יותר. אבל נהיר לו, ועל כך הוא מצווה, שגם באמצעות בגדיו הוא מסוגל לעורר את הלבבות לחרטה ולתשובה.

פורים הוא זמן מסוגל לקבל באופן ישיר, אנרגיה של שמחה, ולחזק את ההתקשרות בינינו לבין הבורא, למעלה מהבנה והשגה. התחפושות, הלבושים, מביאים לעליצות. משלוחי-המנות איש לרעהו ואשה לרעותה, מעוררים שמחה. המתנות לאביונים - הכסף שאנו נותנים לידם, משמח אותם בעיקר כשכיסם תופח ומשמח גם אותנו, גם משום שאנו בצד הנותן! אפילו היום הכי קדוש בשנה, יום כיפורים, יש בו כח המתדקמה לפורים. כ-פורים=כמו פורים. כל מה שאנו מבקשים לתקן ביום כיפורים על ידי הצום והתפילה - בפורים אנו עושים זאת על ידי השמחה!

השבת שלפני פורים נקראת שבת "זכור". יש חשיבות להגיע לביהכ"ג. אצלנו, בערך בשעה 09:30 זה זמן של נתינת כח למחיקת זכר עמלק ומחיקת כל ההמנים שמגמתם, לא תקום ולא תהיה, "להרוג להשמיד ולאבד", חלילה וחס, את כל היהודים. זה גם זמן מסוגל למחות גם עוד "עמלק רוחני קטן" שמסתתר בתוכנו, ומשמיע את קולו בנימות שונות ובתחבולות, כדי לעורר בנו ספקות בכל עניין רציני וקדוש. שמנסה לעכב יוזמות טובות, תוך שהוא מצליח למנות "מיליון" סיבות למה עדיף "לסובתנו", ללכת עכשיו לישון, במקום להחפז להרצאה, לשיעור-תורה או לחתונה - ששם רק נבזבז כסף, זמן, ושעות שינה חיוניות, כדברו. זהירות! לא ליפול בפח שהוא טומן לנו, באמתלה מפוברקת כמובן, שהוא לצידנו...

יהי רצון שבזכות השמחה שנשמח ונשמח את הזולת – נזכה לראות במהרה בימינו את הכוהנים בלבושם ובעבודתם בבית-מקדשנו!

**קריאת המגילה:** מוצאי-שבת ב- 6:45. **מגילה** אותיות **גלימה** תחפושות. ואותיות **גימלה** – גמילות חסדים מתנות לאביונים. ואותיות **מילגה** – נתינת משלוחי מנות. ואותיות **גמילה** – להיגמל מדברים ממכרים, וליגמול חסדים טובים לרבים, ו- **לגימה**, כדת וכדין, ובלוי להגזים, עד דלא ידע, בשמחה יהודית - בגאולה האמיתית והשלימה!

שבת שלום ומבורך ובשמחה תמיד