

מהמגנומטר ניוושע ?

מושלם ! ממש מושלם ! כך נכנסה הביתה, רעייתי שתחי', בשובה מהשיעור הקבוע (ליתר דיוק שני שיעורים בשבוע) שבו היא משתתפת באדיקות כל שבוע, במדרשיה שהקימה הרבנית חנה רות שתחי', במגדל-העמק.

מ-ו-ש-ל-ם ! המשיכה רעייתי והפעם בקול נלהב במיוחד. למען האמת, זו אינה הפעם הראשונה. לעיתים קרובות אני שותף ל"חוויות-השמימיות" מהשיעורים, כשפיה מהלל ומשבח את מוסרי-השיעורים הרב פבזנר והרב זאיאנץ. תהיתי, מי מושלם הפעם? תוך כדי הגשת ארוחת-הצהריים, היא זורקת לעברי שאלה, אם ידוע לי כמה מדרגות היו בבית המקדש. לא ידעתי, (למרות שתחום הבניה קרוב מאד ללבי, לאחרונה), אבל גם לא הבנתי את הקשר ל"מושלם"... נכנסתי למתח. הבזיקה בי מחשבה שאולי היא רומזת לגבי המדרגות שמאחורי ביתנו, שלדעתה יש להחליפן. שיריינתי עצמי לא להתלהב – זה עלול לעלות לנו ביוקר ! היא המשיכה בהתרגשות עם המדרגות... של בית-המקדש, ואף אמרה שבתורה **המדרגות נקראות מעלות !**

היא המשיכה לתאר שבדרך מהר-הבית לבית המקדש, עלו ב-15 מדרגות. וכשהמשיכו להתקדם לעבר הבית, עלו בעוד 15 מדרגות.. ובהמשך עוד, ובתוך הבית עוד כהנה וכהנה מדרגות. בקיצור, הרבה מדרגות! למה? הפנתה שאלה לעברי. העליתי סברה שהבית הרי ניצב על הר, הר- המוריה, והמדרגות, כדי להקל על הבאים. רק להקל? - התעקשה ! אז למה לא מעלית, או מדרגות נעות ?

להלן תקציר השיעור כפי שעלה באותה ארוחת צהרים, ואני מקווה שאדייק. ותודה לרב זאיאנץ ולרב פבזנר, שבזכותם הדף דלהלן

אומר הרמב"ם, שכאשר אדם נכנס בשער המזרחי להר-הבית, הוא עולה במדרגות, מעזרה לעזרה, ממקום למקום, באופן של "**מהלך ועולה**", "**מהלך ועולה**". שואל הרבי, מדוע התיאור של כל שלבי הכניסה לעזרות השונות בבית-המקדש, הוא בבחינת "**מהלך ועולה**"?

יש כאן הוראה בעבודת האדם. מסר שהאדם נדרש לו, להיות "מהלך ועולה" ! לעלות כל הזמן, ולהעלות בד בבד גם את הזולת! אם ההליכה אינה לצורך עליה, אז בשביל מה ללכת? (כמו בפיזמון שכתב יהונתן גפן: "ללכת אל, ללכת מ, ללכת כי כולם הולכים. .. מה זה בעצם משנה?"). כאשר אין תכלית, ההליכה לא משנה, והכיוון לא ברור. הולכים.. והולכים סחור-סחור, אבל נשארים "תקועים" ואף גרוע מכך כשלא עולים – עלולים לרדת...

השבוע הר-הבית תפס כותרות, בהקשר לגלאי הזה. היו שצידדו בו, היו שחלקו עליו. מה שברור לכולם שמהגנומטר הזה לא ניוושע !

אנו בוטחים ומאמינים בגלאי אחר - אמיתי ונצחי ! גלאי שיגלה לנו וירעיף עלינו ועל העולם כולו, את האור האמיתי.

ניתנת לנו השבת, הזדמנות לראות בחיזיון פנימי, את בית המקדש השלישי, העומד כבר מוכן ומזומן לרדת אלינו. הבה נשנס כוחות ונשתדל להתקדם באופן של "**מהלך ועולה**". כך נזכה לראות, לא רק בחיזיון, אלא במוחש ממש, את הבית השלישי, ויתקיים הכתוב: "גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון והשני". לא רק עם ישראל, אלא גם אומות העולם יאמרו איש אל רעהו, בואו ונעלה להשתחוות לה' אלקי ישראל בבית המקדש, בהר-המוריה - בירושלים".