

מבט לשבת **במדבר** מעובד במבט קל על פי שיחות הרבי מליובאוויטש

## ספירה של אהבה

לפני ימים נקלעתי להתכתשות קולנית בין שני נהגים. כתוצאה מכך נוצר פקק רציני. לא עזרו הצפירות הנרגזות של כל התקועים. אין תזוזה! יצאתי מהמכונית כדי לנסות להזיז משהו. שני הנהגים היו חמומים זה על זה. אחד טען שההוא לא אותת וכמעט נכנס בו, ולכן ידאג להוריד אותו מהכביש. כדי לתת תוקף לדברים, רשם את מס' המכונית. כתוצאה מכך, ההוא ליגלג עליו וכיבד אותו בתארים שלא כאן המקום לפרטם, תוך שהוסיף: "מי סופר אותך בכלל!" על כל התארים המבישים עוד יכול היה הראשון להתגבר, אבל על "מי סופר אותך"?! – זה עבר אצלו את גבול הנסבל. האגרופים נקפצו העיניים זרו אש, הפה מילמל "אני אראה לך מי סופר!" - נשמת לרווחה למשמע צפירות המשטרה אחד הנהגים התקועים הזדרז כנראה להזעיק...

איך בדיוק זה נגמר עדיף שאפילו לא נשאיר זאת לדמיון. בי נחרטה התגובה החמומה נוכח האמירה שהקפיצה את האגרופים: "מי סופר אותך בכלל"?! מילים המסוגלות למחוק, לכאורה, את הזולת...

על ספירה אחרת, ספירה של אהבה, נתוודע השבת בפרשתנו, פרשת במדבר. משה רבנו הצטווה לעשות מפקד אוכלוסין לעם ישראל. בלי מינוי פקידיים ממשרד הפנים, וגם ללא סטודנטים שמבקשים להרוויח כדי לממן את שכר הלימוד הגבוה. משה מגייס לשם כך את אהרון, ואת שנים עשר הנשיאים.

מתבקשת השאלה. האומנם זקוק הבורא למפקד? הוא שעינו פקוחה על כל בראיו, צריך מפקד אוכלוסין ופנקסי-רישום? ובכלל, כבר התבצע יותר מפעם מיפקד דומה. אחד כאשר בני-ישראל יצאו ממצרים. ועוד אחד אחרי חטא העגל. סה"כ היו תשעה מפקדים. העשירי יהיה בבוא המשיח...

מבאר רש"י, "מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה". (זוכרים? איך כשהיינו קטנים ספרנו וספרנו, כמעט כל יום, את כל האוספים המיוחדים שלנו. את הבולים, המדבקות, הזהבים, הבבושקות, העפרונות המיוחדים, הפרחים היבשים, וכשגדלנו - גדל איתנו גם אוסף החנוכיות, הספרים העתיקים, השעונים, הצדפים והאבנים המאובנות... סופרים את מה שאוהבים!

במפקד האוכלוסין בתורה, נימנו בני-ישראל באופן שווה, בתוקף המציאות שכל אחד הוא אחד, ונדרש למנותו אחד אחד. כי כל אחד חשוב לפניו! הרמטכ"ל כמו הטוראי שבמטבח. התגרן בשוק כמו נשיא המדינה. מנהל הבנק כמו פקיד הזוטר. מנהל המחלקה כמו הסניטר. הספירה הזאת אינה מתייחסת למעמד, לייחוס, או להשכלתם של האנשים - אלא לקוד משמעותי אחד השווה לכולם, המצוי אצל כולם, והמחבר את כולם - "הניצוץ היהודי" המושגתל בכל אחד ואחת מישראל והמאחד את כולם!

**בְּרַכְנוּ אֲבִינוּ כְּלָנוּ כְּאֶחָד בְּאֹר פְּנִיךָ, כִּי בְּאֹר פְּנִיךָ נִתְּתָ לָנוּ ה' אֱלֹהֵינוּ תּוֹרַת חַיִּים וְאַהֲבַת חֶסֶד, וְצִדְקָה וּבְרָכָה וְרַחֲמִים וְחַיִּים וְשְׁלוֹם.** הכנה לקבלת התורה בחג השבועות, חג מתן תורה, שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו! אמן!

**שבת שלום ומבורך וחג שמח, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות**

דוד טל

לו"ז תפילות: **שלישי - 19:40**

**רביעי - 08:30** שמיעת עשרת הדיברות בערך ב- **09:40**. "יזכור" - בערך ב- **10:00**