



ועד מקומי בית שערם

ט' שבט תשפ"ב
11-01-2022
VM-22003.docx

חברים ותושבים יקרים!

בשבועות האחרונים הייתי בתהליך חפיפה לתפקידי כרכזת קהילה בבית שערם. בתקופה זו פגשתי חלק מהתושבים ובעלי התפקידים במושב, חלק מהנציגים בוועדות השונות, השתתפתי בישיבות ועד, הכרתי את מבני הציבור, המרחבים הציבוריים, הנוף המקומי ונכנסתי לעבודה פעילה.

אני רוצה להביע את תודתי הרבה לדיתי המקסימה על הסיוע, ההסברים והמענה לכל שאלותיי. תודה לגיל ולחברי הועד המקומי על קבלת הפנים החמה, האמון והתמיכה, תודה למירה על העזרה והמענה בכל עת, ובעיקר תודה לתושבים הנפלאים שכבר פגשתי ושוחחתי עימם.

וכעת אני פונה אליכם, תושבות ותושבים ומזמינה אתכם להיפגש איתי - בין אם לדבר על משהו שחשוב לכם ובין אם רק לומר שלום או לספר לי קצת על עצמכם, על המושב, על ההיסטוריה והמסורת שלו, על איך גדלתם פה על הטרקטור של סבא או מה הביא אתכם דווקא לכאן באמצע החיים...

וכאן ההזדמנות לספר לכם מעט עליי ומה הביא אותי אליכם:
אז אני רינת, ואני נשואה לשמעון ואמא לשלושה ילדים - הראל, שירי ונועם.
אני ילידת עפולה ומזה כ-17 שנים תושבת תל עדשים. עוד מנעוריי היה לי חיבור מיוחד לעמק, בעיקר כי רבים מחבריי היו בני המושבים ובילינו כאן שנים רבות ונפלאות וכבר אז ידעתי שזה יהיה ביתי.
בתל עדשים הקמתי בית ומשפחה, ולמרות שבאופן די טבעי התחברתי מאוד לחיי המושב, בשנים הראשונות זה לא היה שלם, ובאיזשהו מקום, כמו רבים מחבריי, לא הרגשתי באמת שייכת עד הסוף...
אולם בשנים האחרונות משהו קרה: הילדים קצת בגרו וכך גדלה גם האינטראקציה שלי עם כל מה שסביבי. ומעצם היותי אדם מאוד חברתי, מבלי שחיפשתי מצאתי את דרכי למעורבות ולעשייה תורמת בחיי הקהילה, והשינוי הזה הכניס לחיי הרבה יותר ממה שחלמתי. **על כל נתינה - קיבלתי כפליים.**
זכיתי בחברים טובים, בחיי תרבות, בחינוך, בילדים מאושרים, בגאווה להיות חלק מהמקום שבו אני חיה.

בעברי המקצועי עבדתי במשך כ-20 שנים במד"א במרחב גליל בתפקידים רבים ומגוונים (רפואיים, מבצעיים ובהדרכה), ובמקביל למדתי ופיתחתי קריירה עצמאית בתחום העיצוב. מזה כשמונה שנים אני שותפה בסטודיו שנותן שירותי מיתוג, עיצוב גרפי, הדמיות ועיצוב פנים.
העבודה בסטודיו היא נפלאה ומספקת, אך האהבה שלי לעמק ולאנשים (יחד עם הקורונה החונקת) היא זו שקצת הוציאה אותי מהמסכים והביאה אותי גם אליכם. אני רואה בתפקיד הזה שליחות גדולה וחיבור רבה, ואני באה אליכם עם המון רצון ומוטיבציה לחזק, לחבר ובעיקר לעשות.
אני יכולה לכתוב ולספר עוד רבות, אך נדמה לי שהגיע הזמן להתחיל ולעשות. אז בואו נדבר, ניפגש ונמשיך להצמיח קהילה.

הימים הקבועים בהם אהיה במושב הם שני ורביעי (בוקר ו/או אחה"צ), ולסירוגין בימי שישי בשעות הבוקר. מעבר לכך, אפשר לקבוע לימים אחרים בתיאום מראש.

מוזמנים לקבוע איתי מתי שנוח לכם, וכמובן שמוזמנים לפנות אליי בכל עניין בנייד 052-4643732 או במייל rkehila.bs@gmail.com.
*במידה ואין באפשרותי לענות אשמח שתשאירו הודעה בווטסאפ ואחזור אליכם ברגע שאתפנה.

**ואסיים בברכת שנה אזרחית טובה לכולנו, בריאות איתנה והמון הצלחה בדרכנו המשותפת!
רינת**