



גליל מערבי

יסודות החינוך דיאלוגי

עקרונות, מושגים, כלים, דרכי עבודה

קורס חצי-שנתי בן 10 מפגשים – אחת לשבועיים – ימי חמישי – גליל מערבי (כליל)

בהנחיית: דני לסרי

קבוצת לימוד

הקורס פורש את עקרונות החינוך הדיאלוגי, ומהווה בעצמו מצע של שייכות והשראה לכל משתתף לדייק את דרכו החינוכית ולטפח את הכלים להגשמתה, בכל מקום שהוא עובד.

המפגשים מתבססים על שיחות לימוד, תיאורי מקרה, לימוד טקסטים ועוד. התכנים הם הצלבה בין מה שמביאים עמם המשתתפים לבין נושאי הליבה של החינוך הדיאלוגי, בכלל זה: ארגון עצמי, ומיקרו-פנומנולוגיה, תקשורת והאיכות הדיאלוגית, שייכות ומנהיגות, חינוך מהפכני ומחתרתי, למידה והוראה (מקומו של המורה, מקומו של הידע), שאלת החירות והגבולות, סכסוכים וגישורים (צדק מאחה), משוב והערכה, שפת הפעילות והיצירה, תרבות הילדים ומפגש התרבויות, החוזה החינוכי מול ההורים הילד והמערכת, הסביבה החינוכית והזכרות עם התמונה הגדולה של החינוך היום בעולם, שיטות, זרמים, והפוליטיקה של החינוך. הקורס מלווה בלימוד אינטרנטי בין המפגשים. עוד על הלימוד ותכניו אפשר להתרשם באתר של מבואה:

www.dialogit.org/mevoa

הקורס מיועד למחנכים באשר הם (במסגרות רגילות או אלטרנטיביות).

על המנחה:

דן לסרי: אב לשישה, מחנך וסופר. יזם וניהל את "מיתר" (מסגרת חינוך דיאלוגית), ומוביל דרך של החינוך האלטרנטיבי והדיאלוגי בארץ. בין ספריו: "חינוך בביצת הפתעה", "מקום לגדול", "פינוקיו יורד מן הפסים", "הורות לחירות", "מורה חופשי", "בשיח פעיל" ועוד.

עבודה עם ילדים בפועל היא תנאי – למי שאינו עובד עם ילדים יוצע להשתלב במסגרת חינוכית יום בשבוע.

מסגרת:

זמן: 10 מפגשים בני 3 שעות ימי חמישי 17:00-20:00, אחת לשבועיים. כולל לימוד אינטרנטי בין המפגשים. מפגש ראשון: 31.10.19

מקום: המפגשים יתקיימו בכליל, או בסמוך לכליל (גליל מערבי).

שכר לימוד: 1200 ₪. ניתן לפרוש עד 10 תשלומים.

מוזמנים ליצור קשר: