

# הורות לחירות

## 3 מפגשים מרוכזים בהנחיית דני לסרי

כליל – נובמבר 2019

ימי שני 19:00 – 16:00

מיועד להורים ומתעניינים בכל הגילאים

### על המפגשים:

המפגשים יעסקו במפגש הורה-ילד, ובדרך שבה הן ההורה והן הילד יכולים לבטא את עוצמתם ועצמיותם. זהו ניסיון לדייק את מקומה של האחריות ההורית, ולנקות אותה מן ה"אחריות" העודפת, למצוא מחדש את מקומה של מנהיגות המאצילה בגרות. מהלך המזמין את ההורה לעבור דרך השטחים האילמים בנפשו, אלה שעל פי רוב גם מנהלים את הדרמה של הורותו, ולחדש בהם את קולו האישי. אין זו רק נקודת מבט תיאורטית, אלא דבר שיבחן מול ענייני יומיום – עימותים בין הורים לילדים, סכסוכים בין אחים, שאלות של גבולות, הרגלי אכילה ושינה, התנהגות במרחבים ציבוריים, חברים, גן ובית ספר, ובעיקר עדינות ההתייחסות לילד.

### המפגשים מתבססים על תיאורי מקרה שמביאים המשתתפים ולימוד חי סביבם.

**דני לסרי:** מחנך, סופר, והוגה דעות במסורת הפילוסופיה הדיאלוגית. אב לשישה. יזם וניהל את "מיתר" בקיבוץ בית אורן ומלווה את "שיח". מבין ספריו: "הורות לחירות", "חינוך בביצת הפתעה", "מקום לגדול", "פינוקיו יורד מן הפסים", "איפה הייתי לפני שנולדתי – (פילוסופיה לילדים)", "מסה על הזוגיות", "דברים פשוטים".

ניתן לרכוש את הספר "הורות לחירות" בסדנה.

### מסגרת:

המפגשים יתקיימו בימי שני בתאריכים הבאים: 18.11, 25.11, 2.12

בין השעות: 19:00 – 16:00

מקום: כליל.

תשלום: 300 ₪ לשלושת המפגשים. 450 ₪ לזוג.

ההרשמה היא לכל הסדרה, (אין מפגש הכרות), במידה ומשתתף ירצה לבטל את המשך השתתפותו, הוא יקבל החזר על יתרת המפגשים (רק בהודעה מראש, לא בדיעבד).

להרשמה: מיכל, דואל: [michalmarkowitz@gmail.com](mailto:michalmarkowitz@gmail.com) טל' 050-2055101