

מלכת החצר

הלילה הלכה לעולמה חברת שדה אליהו **מלכה האס** בשנת ה-101 לחייה.

מלכה נולדה בברלין בשנת 1920 למשפחה יהודית חילונית. עליית הנאצים לשלטון שינתה את מסלול חייה, תנועת הנוער, מילאה את חייה ובהשפעתה הלכה להכשרה בה נפגשה עם זהותה היהודית המתחדשת. בגיל 16 עלתה לבדה לארץ והתחנכה בבית צעירות מזרחי, אצל מורתה הדגולה נחמה לייבוץ שפתחה בפניה את עולם היהדות. מלכה הצטרפה להתיישבות עם קבוצת החלוצים הראשונים של אריה-שדה אליהו בעמק בית שאן הלוהט בל"ג בעומר תרצט (1939). היא נישאה לקלוני חברה מילדותה בברלין מגיל 13 ויחד בנו את ביתם.

מלכה למדה במחזור השני של סמינר הקיבוצים מתוך החלטה לחנך את הדור החדש שיוולד בקיבוץ, בארץ ישראל.

בזכות השקעה, למידה בהתמדה ויצירתיות אינסופית גבשה דרך חינוכית יש מאין. היא התוותה דרך עבור דור ילדים השב לארצו אחרי 2000 שנות גלות, זאת תוך הבנה שנדרש תוכן מקורי מותאם למציאות המתחדשת. מלכה עשתה זאת בלי מבוגר מכוון או דרך סלולה. היא בנתה את גני הילדים של שדה אליהו ותכננה את חצרות הגרוטאות. חצר הגרוטאות בגני הילדים בארץ הלכה והתגבשה לתורה שלמה החותרת לפיתוח ילדים מתנסים וחווים יוצרים עולם דמיוני מתוך חפצי המציאות.

לאחר שנות הוראה בגן יצאה ללמד במכללת אורנים ובסמינר הקיבוצים את תורתה.

עד שנות ה-90 לחייה עוד לימדה גננות שהגיעו מכל רחבי הארץ כדי לשמוע אותה.

היא נלחמה גם על קיום לינה משפחתית בעידן בו הדבר נחשב לכפירה במהות הקיבוץ וזאת מתוך תפיסה שלנפשו של הילד חשובה השהות במחיצת הוריו.

מלכה היתה חלוצה, ופורצת דרך,

ויצרה ב-101 שנותיה חיים של יצירה, משמעות, ועשייה וכל זאת בצניעות ופשטות שאפיינו אותה כל כך. יהי זכרה מופת לעשייה ברוכה.

(מתוך דבריה של שירה צרפתי, שכתבה הבוקר בקבוצת מנהלות הגיל הרך הקיבוצי).

נוסיף שמחנכות רבות בנען זכו להכירה וללמוד אצלה והיא הוותה אבן דרך מכוננת בדרכן החינוכית. השראתה ניכרת עד לרגעים אלו ממש בחינוך הגיל הרך שלנו.

הלווייתה של מלכה האס תתקיים היום בשעה 14:30 בקיבוצה שדה אליהו.

נזכור אותה תמיד.



אורלי וחמוטל