

ערוצים אישיים נרחבים

עוד שנה חולפת לה, וחדשה בפתח ניצבת במחזוריות מעגלית מוכרת. נקודה בזמן שנסגרת ונפתחת כאחת, שניתן למחוק ממנה ולתקן בה בד בבד, ולהחליט, והפעם בנחישות יותר ובאמת, שהפעם נשתדל בעוד עניין מסויים לשפר.

ימים אלה הם ימי סגולה. ידוע עפ"י הקבלה, שבכל ראש השנה מאיר אור חדש רוחני בעולם, שלא היה כמוהו מעולם! אור מופלא שלא היה אשתקד וגם לא קודם, אור שכדאי ורצוי להתחבר אליו.

במזמור כז' בתהילים שאותו אנו קוראים פעמיים כל יום (עד אחרי סוכות) כתוב: "בקשו פְּנֵי, את פְּנֵיךְ ה' אבקש". אומר הרבי. על ענין "פְּנֵי" ו - "פניך" בהקשר לימים המיוחדים הללו. פירוש המילה "בקשו" מובנו - חפשו. את פני ופניך, במובן, פנימה, בתוך. דהיינו, חפשו את הפנימיות שלכם, שבתוככם, את הכוחות הפנימיים והכישורים הייחודיים הטמונים בכם, בכל אחד ואחת, ואת הפנימיות והכישורים הטמונים גם בזולת, ואת הפנימיות של כל הסובב אותנו. כך תתעורר בנו הכרה והבנה בכוח האור האלוקי המחיה וממלא אותנו ואת הייקום כולו - וכך בראש השנה תהיה משמעות גדולה, חגיגת נרגשת יותר בקבלת מלכותו של הבורא על הייקום כולו.

מצוות היום בראש השנה היא "לשמע קול שופר". והטעם העיקרי לתקיעות: קבלת עול מלכות שמיים. נהוג בטכס המלכת מלכים, לתקוע בחצוצרה. כנ"ל גם במצעדים ובאירועים ממלכתיים שונים. אז מדוע נבחר דווקא "הכלי" הזה דווקא להריע בו למלך מלכי המלכים?

מסתבר שיש בקול השופר משהו "ממגנט". זהו קול שלא ניתן להגדירו בסולם האוקטבות המוסיקליות. קולו העמום הנשמע כאילו צרוד משהו, מסוגל להרעיד לבבות, ולעורר בהם המייה. זהו קול המבטא את הצעקה הפנימית של הלב היהודי באשר הוא. קול המחדד את הכמיהה בת שנות אלפיים - לגאולה האמיתית והשלימה! ככתוב בישעיהו כז' "והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, ויישתחוו לה' בהר הקודש בירושלים".

אז כדאי לתפוס ראש במיוחד בימים הספורים האלה שנותרו עד ראש השנה, ולחדש בהם לא רק את הריפוד בכורסאות, אלא בעיקר לרפד, לחדש, ולעיתים אולי אפילו להחליף ולשנות, את מה שנראה לנו מיותר ולא מי יודע מה איכותי ומועיל או ראוי שיהיה בפנימיות האישית של כל אחד מאתנו. זה הזמן לנצל את הימים הספורים הללו, שלעולם לא ישובו, ולהטעין את עצמנו בעוד אתגר משמעותי וטוב, ובפשטות לשפר, ולהשתפר ולהשתדל שהפעם זה יצליח יותר מאשתקד. מעט הימים של התשע"ז שנותרו, מזרזים וכאילו מאיצים בנו להגות בהם בשיא-הרצינות.

כל מעשה טוב וכל מחשבה טובה בימים המיוחדים האלה, ישאירו לבטח את חותמם על השנה החדשה הניצבת בפתח. בזמן הזה, עפ"י הקבלה והחסידות, נפתחים המוני ערוצים רחבים מלמעלה, מותאמים לכל אחד מאתנו באופן אישי, ערוצים שמאפשרים לנו לבחור ללכת בהם, ולצעוד אתם בבטחה ובשמחה אמיתית לאורך כל השנה החדשה הבאה עלינו לטובה.

יהי רצון שנעשה ונצליח ונקרב במהרה את בוא הגאולה האמיתית והשלימה.

שבת שלום ומבורך

שנה טובה ומתוקה כתיבה וחתימה טובה עלינו ועל כל ישראל.

שלכם, דוד טל