

מבט לשבת "בראשית".

"לקום מחר בבוקר ... ולהתחיל מבראשית!"

שבת שלום ומבורך, ומלוא ברכותינו מכל הלב, שיהיה בעז"ה גם חודש טוב ומבורך, הרווי בגשמי-ברכה ושמחה.

הערך המספרי של המילה "לב" הוא 32. בלב חם ואוהב אנחנו זוכים השבת הזאת במיוחד. 32 פעמים, ל"ב פעמים, מופיעה בחומש המילה "בראשית". זה לא אקראי, וזה לא סתם, זה אומר משהו, שמעורר התייחסות. כך גם כאשר קראנו בשבת שעברה, בפרשת "הברכה", הפרשה האחרונה בתורה, את המילה האחרונה-אחרונה חביבה, "ישראל", המסתיימת באות למד. וכך גם השבת שנפתחת באות ב' השייכת למילה "בראשית". וברור לנו שמהשילוב הזה קיבלנו את המילה "לב". מקריות? מקוריות? או המלצת הגרפיקאי וההוצאה לאור? אין מצב כזה! כל אות וכל מילה בתורה מכוונות מלמעלה! ל"ב הפעמים הללו מדגישות את "הלב היהודי" שלנו, את הקשר הנצחי עם הבורא, שטבוע בנימי-נפשנו - ואת הקשר הנצחי שלו אתנו.

בשבת החגיגית והמיוחדת הזאת, של בריאת העולם ובתווך בריאת האדם, "נזר-העולם", מזומנת לנו אפשרות-פז, להפוך דף, ולכתוב מחדש את המשימות המאתגרות החדשות שלנו – ולהתחיל מבראשית!

בחסידות מבואר שכפי שאנחנו מתנהלים בשבת הראשיתית הזאת, כך נזכה למשוב ולהד-חיובי לאורך כל השנה. זאת שבת גדושה במיוחדות עילאית. אנחנו מקבלים בה בברכה את חודש מרחשוון, הנקרא גם "ירח-בול"! שם שנשמע כביכול מורכב ונדמה כאילו ב"צניחה חופשית". למה "מר"-חשוון, ולא מתוק? הבגלל שאין בו אתנחתא קלה של איזהו חג שיעניק לנו איזושהי חופשה-קלה להינפש, כפי שכולנו תמיד אוהבים? החודש הזה לא נשמע רק "מר", אלא באמת הוא בדרך-כלל גם אפרורי...! אבל כדרכנו, גם הפעם לא נסתכל בקנקן, אלא רק במה שיש בו. כי "מר", הוא לא רק סוג של טעם לא טוב, אלא כידוע הוא גם תואר כבוד לאדם נכבד. כך גם בקשר לאפרוריותו של החודש, שזוכה לגוון המיוחד הזה, בזכותם של העננים שמסתירים את קרני-השמש, ושימטירו עלינו גשמי-ברכה - ואנחנו נעלוז!

ועוד בעניין "המר"-המתוק הזה, שתרגומו בארמית "טיפה". גם "בול", הוא מלשון בלילה, שבתקופה זו בוללים את העשב, לשמור על טריותו, לצורך האכלת בעלי-החיים שברשותנו. אז, בקיצור ולעניין, חשוב להביט בעין ימין, לקרוא טוב, לשמוע טוב – ולהרגיש טוב מאד!!

"בראשית ברא אלוקים", אינו מתייחס רק לסיפור בריאת העולם. עפ"י הקבלה והחסידות, זה הסיפור האישי והבראשיתי של כל אחד מאתנו, זאת הבריאה המתחדשת שלנו מידי יום ביומו, היכולת שלנו להוסיף מימד חדש של אור בעולם, ברעיון, במעשה טוב, בקיום מצווה. זאת המסוגלות שלנו "לגרש" את החושך, ואת כל הדברים הלא טובים הנילוויים אליו – ו"לקום כל יום בבוקר עם שיר חדש בלב... ולהתחיל מבראשית"!

והעיקר, רק משיח - ואנחנו מסודרים!!

שבת שלום ומבורך עלינו ועל כל ישראל