

אחרון אחרון חביב?

מוכר לכולנו סיפור הילדים על סבא אליעזר שניסה בכל כוחותיו להוציא מערוגת הגינה, גזר, ססרב לצאת. גם סבתא אלישבע שבאה לעזר לא הצליחה להוציא ת'גזר. אפילו כל הידידים הטובים שנרתמו להושיט יד כדי לשלוף את הגזר. פניהם האדימו כעגבניה נוכח המאמץ העצום שהשקיעו – אבל הגזר לא זז! עד שהגיע הנכד הפספוס בן החמש וחצי, הצטרף כמאסף לשרשרת המחלצים המיוזעים, בצ'יק צ'אק משך מעט - והגזר יצא! את כל המחמאות רק הוא קיבל והפך לשיחת היום בכל השכונה. "כוחותיו" המדהימים הביאו כנראה להנצחת המאורע בספרון הילדים הפופולרי המסופר כמעט לכל הילודים מאז ועד עולם.

נו, זה הוגן זה? על מה מגיעה לזאטוט התהילה? למען האמת, זה לא המקרה "הלא צודק" היחיד. רק אמש, בביתנו, רעייתי ביקשה שאקטוף וורדים לכבוד שבת. שיח הוורד, כידוע, קוצני מאד. שמתתי את כפפות המגן הגדולות (בחוף מעל 35 מעלות!), נעזרתי במזמרה, ולמרות כל אמצעי הזהירות, חטפתי לא מעט דקירות. והיא, צ'יק צ'אק ובקלות, שמה אותם באגרטל וזכתה לתשבחות מכל מי שנכנס לביתנו. עלי לא דיברו – למרות שהשתדלה לזכות אותי ברבים. והאמת היא שפעולתה הקטנה – עשתה רושם רב.

מטבע הדברים, אומר הרבי, צריך להיות יחס בין העבודה לבין התגמול. בפרשתנו, יש הבטחה לשפע גשמי גדול מאד עבור כל מצווה אשר אנו מצווים לעשותה, אבל, כאשר סיימנו למלא אותה עד תומה. רק לקטוף פרחים, למרות הדקירות והקושי, בלי לשימם באגרטל, כל המלאכה אינה שווה. הם הרי מהר מאד יבלו - וחבל על כל המאמץ. רק לרצות לעזור לזולת, בלי לעשות זאת בפועל - אין בכך תועלת לאיש. לא המתחיל הוא הזוכה - אלא מי שסיים את המשימה עד תומה. ככתוב בגמרא "מי שגמר - כאילו עשאו". אומנם מי שמתחיל במצווה, ומסיבות שאינן תלויות בו, לא עלה בידו לסיימה, יש לו, בהחלט, חלק חשוב בקיום המצווה, אבל ככלל, הפיניש קובע, ומי שמביא את המשימה לגמר - הוא הזוכה ולו התהילה. על כן אנו משדלים לעודד את כל מי שמתחיל במצווה, במשימה ובמטלה טובה כלשהיא, לומר לו - סיים!

הרבי אומר שזכות גמר המלאכה נתונה בידינו. הדור שלנו הוא דור שרואים בו סימנים ברורים המעידים על הגאולה הקרובה לבוא. ולמרות שאנו כמו הננס שעומד על ראש הענק, ענקי-הדורות שקדמו לנו, שעבודתם היתה נעלית לאין-ערוך מעבודת דורנו, הרי אותנו, ננסיים על גבי ענקים, מזכה הבורא להגיע "לגמר העבודה".

מה שנדרש מאתנו, כל אחד בכוחותיו, כל אחד במעשיו הטובים, להוסיף עוד מעט מאמץ בקיום המצוות, ובעיקר באחדות ישראל ובאהבת ישראל. כך מובטח לנו שנזכה להגיע לתכלית, להקביל פני משיח צדקנו - ונזכה לגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

הדלקת נרות: 6:56 צאת שבת: 8:08 שבת שלום ומבורך