

מבט לשבת פרשת "שלח" - מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

שני עניינים מרכזים בפרשת "שלח" - סיפור "המרגלים", ותוצאותיו העגומות. והוראות ומצוות נצחיות, הקשורות לשיגרת-החיים, שניתנו לנו. כגון: "הפרשת חלה" ולבישת "ציצית".

מתבקשת השאלה, וכי מה הקשר בין שני הנושאים הללו, ומדוע היתה העדפה לקרוא לפרשה "שלח", רמז והנצחת שליחותם הכושלת של המרגלים, שיצאו לתור את הארץ. למה לא לתת כותרת המתקשרת למצוות הנצחיות. הדעת נותנת שעניין נצחי, יש לו תוקף משמעותי וחשוב יותר מאשר "מחדל" מסויים שאירע לפני אלפי שנים.

אז מה בדיוק קרה ומדוע נבחר שם שמנציח את המאורע? ונתחיל מהסוף - עניין המצוות.

היסוד של כל המצוות שקיבלנו, נעוץ בתכליתן - שנדרש לקיימן בפועל! הן אינן ערטילאיות, או מסווגות כ- "קלות", או "קשות". בכולן, טמונה בהן הבטחה אלוקית שיש לכל אחד ואחת מאתנו הכח והיכולת לקיימן. ככתוב: "כי המצווה הזאת...לא נפלאה היא ממך, לא בשמיים היא..ולא מעבר לים..כי קרוב אליך הדבר מאד, בפוך ובלבבך לעשותו". חשוב מאד, ונכון וראוי ללמוד ולהבין את משמעותן של המצוות, אבל העיקר, ולפני הכל - לעשותן!

שנים-עשר המרגלים, אנשים מנבחרים האומה, יצאו בשליחותו של משה רבנו, ועל-פי הוראתו לתור את הארץ, כהכנה לפני הכניסה אליה. בשובם, עשרה מהם פיספסו בגדול את שליחותם. הם חזרו עם תמונת מצב ועם פרשנות אישית מסויימת. אבל במקום למסור את מסקנותיהם למי ששלח אותם למשימה החשובה, הם העדיפו לפנות ישירות לתקשורת - לעשות "סקופ" חדשותי, ולקנות את דעת-הקהל - הם גרמו לרעידת-אדמה ולזריעת-פחד וחרדה בעם. והתוצאה - "נרימה ראש, ונשובה מצריימה". מרד!

הדיווח הקטלני הזה, מחק כליל מתודעת העם את כל הניסים ואת כל המופלאות שעשה אתם הבורא שהוציאם ממצרים, מעבדותם הנרצעת, ומסבלותיהם הקשים מנשוא. הם שכחו את עשר-המכות, את קריעת ים-סוף, את הבאר שנדדה אתם במדבר, כדי לספק להם מים בכל מקום ובכל עת. את השלו ואת המן - אוכל משובח טעים ומזין, שהעניק להם חיים. את עמוד הענן, "waze" שסוכך עליהם והנחה אותם בדרך - "הגעת ליעד"!!

המרגלים לא הפנימו את המסר האלוקי, שכל הבריאה כולה, וכל המצוות כולן שנתן לנו הבורא, גם אלה שנדמות קשות, בפרשנות האנושיות שלנו, לא נתפסות בשכל, לא שייכות כביכול לתקופתנו - כולן ברות ביצוע, וניתן לקיימן. המרגלים הנכבדים הללו, הביעו עמדה שלא התבקשו אליה, עמדה שנדמה ככוכפרת ביכולת הבורא להתגבר על "הנפילים" בארץ.

והמסר - השליחות של כל אחת ואחת מאתנו, לעשות את מה שנדרש, ולהתגבר על ההפרעות והמכשולים ועל פרשנויות מוטעות או מגמתיות, של מי שמבקש לטרפד את מה שחשוב וראוי לעשות. בורא העולם יודע מה הכי נכון והכי טוב שנעשה בעולם!

נתמקד בעיקר. באחדות ישראל ובאהבת ישראל - יבוא הגואל!

שבת שלום ומבורך