

מבט לשבת כי **תבוא** חומש דברים מעובד עפ"י שיחות הרבי מילובאוויטש התשע"ז

מזל-טוב ! מזל-טוב !

השבת אנו חוגגים יום הולדת לשתי דמויות הירוואיות ופורצות דרך, שני אישים דגולים שהאירו ועוררו את עם ישראל. הם נולדו בהפרש של ארבעים ושבע שנים, באותו יום בתאריך הלוח העברי, ב- יח' אלול יום שקרוי מאז **ח"י אלול**. ח"י, מדגיש את החיות, ואת כח רוח-החיים החדשה שהם הפיחו בעם היהודי. השבת, ביום הולדתם נעלה שוב על נס את פעילותם הקדושה.

מזל-טוב ! מזל-טוב ! **לבעל שם טוב הקדוש מייסד החסידות הכללית, ולאדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד.**

הבעש"ט הקדוש, העלה את קרנם של כל היהודים הפשוטים : רצענים, עגלונים, פחחים ובורסקאים, שכמעט לא ידעו צורת אות. עמך ישראל פשוטים. הוא קבע שאין מושג כזה "**יהודי פשוט**", אלא קיים רק - "**פשוט יהודי**" ! הוא עבר מכפר אל כפר, לימד, עודד ורומם את כל היהודים שפגש, וקיים כל חייו את הצוואה שהעניק לו אביו לפני מותו " **אהוב כל יהודי באשר הוא**" !

רבינו שניאור זלמן, (שאותיות שמו **שני-אור**, מסמלות על הקשר הנשמתי ועל הפעולות המאירות של שניהם) כתב בספר התניא, תורת הנפש היהודית על פי הקבלה והחסידות, (הנלמד כיום גם באוניברסיטאות, בקורסים, בסדנאות, ובחוגי-בית רבים בישראל) את תפיסתו, שכל יהודי אינו רוצה ואינו מסוגל להיות בניתוק מהבורא, כי קיים קשר נצחי ומשותף בין כל נשמות ישראל, גם אם יהיו שונים בסטטוס מעמדי, כלכלי או חברתי ככל שיהיו. בנשמתו של כל יהודי יש ניצוץ אלוקות ממש על כן ביסודה היא זכה וטהורה ומחוברת בקשר נצחי לבורא העולם.

הרבי אומר שהבעש"ט עורר וגילה את כוח האמונה הנמצא בכל יהודי, בעוד שאדמו"ר הזקן הוסיף על כך נדבך נוסף, שכל יהודי אינו יכול להסתפק באמונה בלבד, אלא עליו **ללמוד להבין** ולהתבונן, להיווכח, ככל יכולתו, בעניין גדולת הבורא ומצוותיו. חיזוק לכך מובא במשל של אריגת בגד. הבעש"ט סיפק את חומר הגלם, את החוטים הנולים והמסמרים, ואדמו"ר הזקן טווה בחוטים הללו, וארג מהם בגד לתפארת. שילוב מנצח ויישום מושלם של פעולתם המשולבת !

יום ח"י אלול מכניס חיות בעבודה זו של החודש, שנשתדל להתמקד בהכנה נאותה ובכונה ראויה, מתוך חיות ושמחה שניתנת לנו על האפשרות והזכות לעשות סדר בתוכנו, להשיל את מה שלא התאים, ולא היה ראוי, ולהשתוקק לעטר את הימים הבאים בדברים טובים יותר, איכותיים ומועילים לסביבה כולה. זה כמו לפתוח מחברת חדשה בכיתה, ולהשתדל שנעלה אתה דרגה, בכל המובנים, התוכני, העאכ, והאסתטי - מזו של אשתקד...

ח"י אלול, פרשת "כי תבוא" הוא זמן סגולה לקבלת החלטות טובות. יהי רצון שנבוא אל השנה החדשה בלב שמח ובהחלטות טובות להוסיף עוד טוב. ובזכות ימי הסגולה המיוחדים האלה, יהי רצון שנזכה לאותם אורות הקורנים משני ענקי הרוח הללו, ויתקיים בנו הכתוב בהפטרה של פרשת השבוע: "קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח". כל יהודי יאיר באלומות אור גדולות על העולם ומלואו, ובקרוב קרוב נזכה כולנו לאורו של משיח בגאולה האמיתית והשלמה.

הדלקת נרות: 6:23 צאת שבת : 7:32

שבת שלום ומבורך כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.